

Biskoparnas klimatbrev gäller även för nationella nivån

Gör en rejäl investering i någon vindpark och synliggör hur kyrkan bidrar till att minska klimatpåverkan. Den konkreta slutsatsen borde nu nationella nivån dra av biskopsbrevet. Det är väl inte bara IKEA, Volvo eller Google som kan.

Klimathotet

”Vi har ett konkret klimathot hängande över oss och kommande generationer. Om vi ska hantera denna situation klokt behöver vi bereda mycket utrymme för saklig diskussion. Men det räcker inte. Vi behöver väckas till en längtan efter en hållbar framtid. Vi behöver den vrede som hotet mot en älskad skapelse väcker. Vi behöver nå fram till hopp som frigör handlingskraft. Idag befinner vi oss mellan hot och hopp. Å ena sidan ser vi välgrundade larm som visar på en utmaning av bokstavliga globala mått, å andra sidan en handlingskraft som ännu inte står i proportion till den enorma utmaningen”.

Stycket ovan utgör inledning till biskopsbrevets kapitel 3 och måste ses som det samlade uttrycket för hur kyrkan ser på frågan och något som många församlingar väntat på.

Inte alla församlingar har passivt väntat på biskopsbrevet för redan i början av 2000-talet var det minst 60 församlingar och stift som tyckte att något måste göras och då lades grunden för bildandet av Kyrkvinden Ef som något år senare startade sitt eget vindkraftverk. Dessa församlingar har sedan dess kunnat använda mer än 40 000 MWh egenproducerad fossilfri elkraft. Det finns även andra församlingar bland annat i Skara och Västerås stift m fl som tänkte i samma banor och köpte in sig i lokala vindkraftverk och så sent som förra året gjorde ett antal församlingar i Göteborgs stift likadant, där med stiftet som ledande aktör.

Klapp på axeln

Är det så enkelt att dessa församlingar nu kan känna att de fått en klapp på axeln med orden ”Bra gjort” så att de nu kan slå sig till ro? Visst, i någon mening är biskopsbrevet ett erkännande även om flera tycker att det är senkommet, för det finns mycket mer att göra. Läser man biskopsbrevet avslutande uppmaningar som i den första delen riktar sig till församlingar, stift och nationella nivån finner man bland annat följande punkter

- Sätt ambitiösa mål för energibesparingar i Svenska kyrkans byggnader och för användning av förnybar energi.
- Låt förvaltningen av kyrkans ekonomiska tillgångar – aktier, skog och mark – synliggöra hur en teologiskt reflekterad syn på skapelsen bidrar till att minska klimatpåverkan och påskyndar klimatomställningen

Det är formuleringar som är välbekanta för de som är andelsägare i Kyrkvinden och dess verksamhetsidé. De församlingarna som redan har byggt eller köpt in sig vindkraftverk har använt sina ekonomiska tillgångar för att synliggöra att det går att minska klimatpåverkan. Men hur har nationella nivån agerat?

Efter att tidigare ha fått kritik för placeringar i mindre lämpliga aktier av olika slag förklarar nu finanschefen Anders Thorendal i Veckans Affärer den 12 maj att det i kyrkans aktieportfölj inte längre finns några kol- och oljebolag kvar. Allt detta är mycket bra men nu har Svenska kyrkans nationella nivå själv ett utmärkt tillfälle att lyssna till biskoparnas uppmaning. Gör en rejäl investering i en vindpark och synliggör hur kyrkan aktivt bidrar till att minska klimatpåverkan. Det är väl inte bara IKEA, Volvo eller Google som kan tänka så.

Kyrkvinden Ef
Ordf Niclas Sjöberg

Vice ord Johan Unger

Vd Göran Jacobsson